

Rouwend om haar die wij zo liefhebben, melden wij u het heengaan van

mevrouw

Lydia De Wit

echtgenote van de heer Werner Boutens

geboren te Bornem op 1 februari 1934 en er thuis overleden op 16 mei 2015,
omringd door de liefde van haar naasten.

Dit melden u met stil verdriet:

Werner Boutens

haar echtgenoot,

Danny en Tessi Van Raemdonck - Boutens,
Gilles en Lotte

haar kinderen en kleinkinderen,

haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families DE WIT, BOUTENS, LAMBRECHTS en DE WISPELEER.

*Met dank aan haar huisarts Dokter Van Heirstraeten,
de behandelende artsen Dokter Prové en Dokter Van den Broeck,
en het verplegend personeel van het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk.*

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, Kardinaal Cardijnplein te Bornem,
op **zaterdag 23 mei 2015 om 10 uur**,
waarna zij aansluitend te ruste zal worden gelegd in familiegrond op de begraafplaats te Bornem.

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

Gelegenheid tot groeten wordt u geboden in het rouwcentrum Goossens,
Kreukelhoefweg 12 te Bornem, op vrijdag 22 mei van 19 tot 19.30 uur.

De gedachtenisviering voor Lydia zal opgedragen worden in bovenvermelde kerk
op zondag 5 juli 2015 om 11 uur.

Rouwadressen:

Kouterveldweg 23, 2880 Bornem
Vossenstraat 12A, 9150 Kruibeke

