



Liefdevolle herinnering aan

mevrouw

Francine Vanhoorebeek

weduwe van de heer Rudy De Cock

geboren te Halle op 9 januari 1948
en overleden te Bornem op 13 mei 2015.

*De familie dankt u voor uw steun
en bliken van medeleven.*

Tijdens de ochtend van de laatste dag
stond ik aan de vensterruit.

Mijn hart was koud en levensloos
als harde en bevroren regen.

En in mijn gedachten probeerde ik
mijn weg naar jou terug te vinden.

Tijdens de ochtend van de laatste dag
door de twijfel en angst,
gaapte een vallei tussen ons.

Ik was onzeker ofdat je mij kon verstaan.
Ik streeelde je gezicht zachtjes en zei:
‘Ik ben hier, ik zal altijd bij je blijven’

Ik hoop dat je wist dat ik nabij was.
En dat je me hoorde fluisteren in je oor.
En in mijn gedachten probeer ik
mijn weg naar jou terug te vinden.
Tijdens de ochtend van de laatste dag.