



Liefdevolle herinnering aan

mevrouw

# *Louisa Van de Moortel*

geboren te Weert op 27 januari 1931  
en godvruchtig overleden te Bornem op 27 maart 2015,  
gesteund door het gebed van de kerk.

*De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.*

Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe 'n beetje.  
En alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan.  
Je zegt ik ben wat moe,  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je allerlaatste beetje toe...