





Liefdevolle en dankbare herinnering aan

mevrouw

*Alida Van de Moortel*

weduwe van de heer Antoon van der Steen

geboren te Bornem op 2 juni 1924

en er godvruchtig overleden op 27 januari 2015,

gesteund door het gebed van de kerk.

Een moeder sterft altijd te vroeg,  
al wordt ze nog zo oud.

Je bidt dat God haar sparen zal,  
omdat je van haar houdt.

Maar als de jaren knellen gaan,  
zij ziek wordt, moe en oud.

Bid je dat God haar halen zal,  
omdat je van haar houdt.

Bedankt moeder om wie je was...

*De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.*