



Liefdevolle en dankbare herinnering aan

mevrouw

Monique Van Muylder

geboren te Willebroek op 11 maart 1950

en er overleden op 9 april 2015.

De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.

Een moeder is vaak een rots in de branding.

Altijd sterk, altijd paraat.

Daarom is het best heel moeilijk
dat ze me hier op aarde verlaat.

Ik heb mijn moeder niet verloren,
daarvoor gaf ze mij teveel.

Wat ze me zei, dat blijf ik horen,
van wat ik ben, is zij mijn deel.

Ik kom haar overal tegen,
in wat ik doe en laat,

zij was en blijft

voor mij een zegen,

waarvan het spoor steeds
verder gaat.