



Liefdevolle en dankbare herinnering aan

mevrouw

# *Martha Van Doorslaer*

echtgenote van de heer Frans 'Swake' Verheyden

geboren te Willebroek op 1 mei 1940  
en overleden te Bornem op 11 april 2015.

*De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.*

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn?

Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk, en helemaal niet terecht.

Je wilde graag nog verder, maar verloor dit gevecht.

'Waarom?'

kom ik nooit te weten, ik wilde nog zo graag voor je zorgen.

Intens verdriet, nooit meer te kunnen zeggen:

'Sloppel Shoe, tot morgen...'