



Begrafenissen Goossens 03 886 63 01 - 03 889 54 08



Liefdevolle en dankbare herinnering aan

de heer

*Jérôme Thys*

geboren te Willebroek op 13 december 1952  
en overleden te Bornem op 11 februari 2015,  
omringd door de liefde van zijn naasten.

Pa, broer, vriend,

Nooit meer je stem

Nooit meer je lach

Nooit meer samen genieten,  
van een mooie dag

Maar veel fijne herinneringen  
verzachten onze smart.

Voorgoed uit ons midden  
maar altijd in ons hart.

Liefste papa,

ik weet niet waar of hoe ik moet beginnen.

Niemand had dit verwacht,

dat je zo snel zou weggaan van deze wereld, niemand!

Waarom jij?

Dit heb je totaal niet verdiend.

Maar weet dat ik je ontzettend graag zie en dat ik altijd,  
maar dan ook altijd, aan je zal denken.

Je hebt zo hard gevochten, je hebt je zo lang sterk gehouden.

'Je grote dochter' is zo fier op je.

Je moet je geen zorgen maken om mij,

ik word goed verzorgd door de familie,

zoals jij altijd deed voor mij.

Al die leuke momenten die ik samen met jou

heb kunnen beleven, die zal ik nooit vergeten.

Je bent de beste papa en dat zal ook zo blijven.

Jij bent mijn nummer 1, voor eeuwig en altijd...

Rust in vrede lieve papa,

ik zie je graag....

Kusjes, je kleine dochter.

*De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.*