



Liefdevolle herinnering aan

mevrouw

Idje 'Françoise' Tack

uitgetreden als Zuster Idalie

geboren te Zelzate

op 10 januari 1923

en godvruchtig overleden te Bornem

op vrijdag 13 november 2015,

gesteund door het gebed van de kerk.

Motema moko, groot hart

Je was de zon in huis, altijd optimistisch, altijd blij

Altijd een vriendelijke woord

Altijd anderen helpen

We willen niet verdrietig zijn omdat je weggaat

We zijn zo blij dat we je hebben gekend

We zingen nu het Afrikaanse liedje voor jou :

Semmenè, Semmenè mama, Semmenè Maria

Want Maria betekende heel veel voor jou

Kuskuskuskusjes,

De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.