





Liefdevolle en dankbare herinnering aan

mevrouw

Mathilda Pauwels

weduwe van de heer **Marcel Van Ranst**

geboren te Puurs op 1 december 1931

en godvruchtig overleden te Bornem op 12 februari 2015,

gesteund door het gebed van de kerk.

De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.

Er zijn geen woorden voor een zieke

van wie je weet, zij redt het niet.

Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,

je bent bevangen door verdriet.

Toch ben je dankbaar voor haar einde,

dat na zoveel moedig strijden kwam.

Omdat het niet alleen haar leven,

maar ook haar lijden overnam.

Vaarwel lieve zus,

we zullen je nooit vergeten...