





Liefdevolle en dankbare herinnering aan
mevrouw

Estella Messelis

weduwe van de heer André Vergauwen

geboren te Bornem op 20 augustus 1934
en omringd door familie
overleden te Aartselaar op 8 februari 2015,
gesteund door het gebed van de kerk.

Achter de eindeloze horizon
stond een mooie regenboog
te schitteren als een schilderstuk
een pracht voor mijn oog.
Zoiets krijgt een schilder
zijn leven lang niet klaar,
al mijn lievelingskleuren
vloeden in elkaar.
Ik zal hem nooit vergeten
al word ik nog zo oud
deze mooie kleuren
die ik in mijn gedachten houd.
En als ik ooit ga reizen
en mijn ziel gaat omhoog
ben ik vastbesloten,
dan ga ik naar mijn regenboog.

naar Toos Benjamin

Liefste moekske, oma
Je leven was een vallen en opstaan,
maar 'opgeven' dat stond
niet in jouw woordenboek!

Wat werd je graag gezien.
En wat zag jij graag de mensen.
Uitkijkend naar elk bezoek.
Je vreugde zat in kleine dingen,
in nougat, elexir d'Anvers en zwarte zijzjippen....

Je bent een TOP moeke!
Samen met papa stond je 'altijd' voor ons klaar.
Jij als grote dirigent had voor alles een oplossing.
'Kun je geen boom zijn, wees dan een struik,
maar dan wel een mooie!' Dat waren jouw woorden.

We koesteren vele fijne herinneringen.
Deze nemen we zoals jij het ons leerde,
innig en dankbaar met ons mee.

Dank u moeke, voor al het hartelijke, de bonte kleuren,
Je brede en creatieve kijk op het leven.
Je bent het beste moeke ooit.
Dat blijf je voor altijd!

Arlette en Vera

De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.