





Liefdevolle en dankbare herinnering aan

mevrouw

Cecile Matthysen

weduwe van de heer Filip Andries

geboren te Hemiksem op 29 juni 1923
en godvruchtig overleden te Puurs op 10 februari 2015,
gesteund door het gebed van de kerk.

Beetje bij beetje heb je ons verlaten,
we konden niet meer zo goed praten.

Die blik, die stilte, deed ons vaak zeer,
de vrouw van vroeger was je niet meer.

Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen we dank je ...

dank je voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.