



*Voor de steun ver of dichtbij,  
de warme genegenheid  
of uw aanwezigheid,  
danken wij u van harte.*

Liefdevolle en dankbare herinnering aan

mevrouw

# *Marcelle Loomans*

*lid van OKRA Haasdonk*

geboren te Antwerpen

op 5 maart 1932

en overleden te Sint-Niklaas

op 24 juni 2015

Een moeder is  
vaak een rots in de branding.  
Altijd sterk, altijd paraat.  
Daarom is het best heel moeilijk  
dat ze me hier op aarde verlaat.  
Ik heb mijn moeder niet verloren,  
daarvoor gaf ze mij teveel.  
Wat ze me zei, dat blijf ik horen,  
van wat ik ben, is zij mijn deel.  
Ik kom haar overal tegen,  
in wat ik doe en laat,  
zij was en blijft  
voor mij een zegen,  
waarvan het spoor steeds  
verder gaat.