





Liefdevolle herinnering aan

mevrouw

*Lydie De Wit*

echtgenote van de heer Werner Boutens

geboren te Bornem op 1 februari 1934  
en er thuis overleden op 16 mei 2015,  
omringd door de liefde van haar naasten.

*De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.*

We konden elkaar niet loslaten,  
je bent zolang gebleven als je kon,  
en tot het einde heb je gestreden.  
Niet tot dat de dood ons scheidt,  
maar tot in de eeuwigheid.  
Voor altijd in onze gedachten  
en voor altijd in ons hart.  
Bedankt voor alles lieverd ...  
rust zacht.