



Liefdevolle en dankbare herinnering aan

mevrouw

*Paula De Backer*

geboren te Mechelen op 23 januari 1936  
en ons verlaten te Duffel op 10 september 2015.

Alles waar je echt van houdt  
zal je warmte blijven geven,  
ook al is het niet gebeven.  
't Blijft altijd een deel van jou  
een stukje van je leven.

Voor de steun ver of dichtbij,  
de warme genegenheid of uw aanwezigheid,  
danken wij u van harte.