





Liefdevolle en dankbare herinnering aan

# Jefke Croket

echtgenoot van Julia Rosemont

*lid van de Lourdesvrienden*

*en gewezen penningmeester van F.C. Mariekerke*

geboren te Sint-Amands op 14 oktober 1931  
en overleden te Bornem op 21 augustus 2015,  
gesteund door het gebed van de kerk.

*De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.*

‘Er zijn in het leven twee dingen om naar te streven:  
ten eerste datgene te krijgen wat je wil en ten tweede daar van te genieten.  
Alleen de meest wijze mensen onder ons bereiken het tweede.’  
Deze zinsnede typeerde je leven.

Je was niet veeleisend, met weinig tevreden.  
De kunst om te genieten van de kleine dingen in het leven was je handelsmerk.  
Op de eerste plaats kwam je liefde voor je vrouw, kinderen,  
klein- en achterkleinkinderen. Je was een familieman pur sang.  
Daarnaast was er je inzet en passie voor je geliefde voetbalclub FC Mariekerke.  
Decennialang kon men rekenen op jouw onvoorwaardelijke inzet  
en je emotionele betrokkenheid. Vooral dan achter de schermen want je was  
geen man van grote woorden maar een gevoelsmens.  
Zeker geen druktemaker, maar je subtiel gevoel voor humor  
gaf vaak de tafelspringers wel een zetje.

Jouw familie en vrienden verliezen een geliefd persoon  
met diepmenselijke vaardigheden in omgang en savoir-vivre.  
Elke tegenslag in het leven gaf je een plaats onder het motto  
van het volgend Chinees gezegde:  
‘Zoals edelsteen niet gepolijst kan worden zonder wrijving,  
kan de mens niet vervolmaakt worden zonder beproevingen.’

Vaarwel innig goede echtgenoot, vader, grootvader, overgrootvader.  
We zullen je missen, maar nooit, nooit vergeten.