



Liefdevolle en dankbare herinnering aan

mevrouw

## *Frieda Borghys*

weduwe van de heer Jacques Steenackers

geboren te Bornem op 23 november 1940  
en er godvruchtig overleden op 26 juni 2015,  
gesteund door het gebed van de kerk.

*Voor de steun ver of dichtbij,  
de warme genegenheid of uw aanwezigheid,  
danken wij u van harte.*

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,  
maar om een poos bij U te zijn,  
ik heb U niets te geven,  
niets te vragen, deze dag.

Ik bezit alleen de grote vreugde  
dat ik U bekijken mag.

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,  
maar om een poos bij U te zijn,  
ik heb U niets te zeggen,  
niets te vragen, deze dag

Bewaar voor mij de grote vreugde  
dat ik bij U blijven mag

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,  
maar om een poos bij U te zijn,  
ik heb U niets te zeggen,  
niets te vragen, deze dag.

Ik denk dan aan de grote vreugde  
dat 'k U Moeder noemen mag.