



Liefdevolle en dankbare herinnering aan

Emiel Bogaerts

‘Mil Antiek’

levensgezel van Mathilde Mampaey

geboren te Willebroek op 2 februari 1934
en overleden te Edegem op 13 mei 2015.

De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.

Ik zie vogels hoog in de lucht.

Ze vliegen daar zo vrij.

Zonder angst, zonder pijn.

Nu mag jij

één van die vogels zijn...

Vaarwel Mille!