





Liefdevolle en dankbare herinnering aan

de heer

Louis Boeykens

weduwnaar van mevrouw **Marcella Pauwels**

geboren te Bornem
op 8 augustus 1926
en er godvruchtig in het Seniorencentrum overleden
op 12 januari 2015,
gesteund door het gebed van de kerk.

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.

Flink was jij je hele leven,

moedig ben je tot het einde gebleven.

Flink wil je nu dat wij zullen zijn,

maar afscheid nemen doet ons zo pijn.



De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.