



Liefdevolle herinnering

# Maria Aerts

weduwe van de heer Jos Rosiers

geboren te Puurs op 5 januari 1922  
en godvruchtig overleden te Bornem  
op 22 september 2013,  
gesteund door het gebed van de kerk.

*De familie dankt u voor uw steun  
en blijken van medeleven.*

Wanneer de Moeder sterft  
vindt ons hart het steeds te vroeg  
want kloppend zonder end  
krijgt 't van leven nooit genoeg.

Die plek waar ze heeft geleefd  
nog zo weinig en zo oud  
daar is het nu zo leeg  
't was die plek ons 't meest vertrouwd.

Nu zij voor goed vertrekt  
vindt ons hoofd het was genoeg  
geen pijn nog meer gerekt  
ons hart vindt het toch te vroeg .

Dag Moemoe, we zullen je missen.