





Liefdevolle en dankbare herinnering aan

de heer

Juul Addiers

weduwnaar van mevrouw Celine Van Reeth

geboren te Boom op 4 januari 1922

en godvruchtig overleden te Willebroek op 14 april 2015,

gesteund door het gebed van de kerk.

We konden elkaar niet loslaten,
je bent zolang gebleven als je kon,
en tot het einde heb je gestreden.

Niet tot dat de dood ons scheidt,
maar tot in de eeuwigheid.

Voor altijd in onze gedachten
en voor altijd in ons hart.

Bedankt voor alles Va ...

Rust zacht...

De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.